

een enkele tak
vol roze voorjaarsbloesem
- geurende kamer
Riek Stegeman

hoe achteloos
de hand die wuift
ik draai me om en ga
Maaïke van der Kloet

Kop gekookt water:
de thee smaakt naar Sri Lanka,
vroeger naar Ceylon.
Willem de Boer

vijf bloesemknoppen
aan een afgesneden tak
onder het lamplicht
René van Loenen

genadig blauw splijt
de hemel - een ijsvogel
ik val van mijn fiets
harmen Holwerda

het vissenmonster
erboven een bonsai-boom
samen Klein Japan
Jan

Het ruikt naar aarde
in de vochtige avond
roept hoop tot leven
Nini Vonk

een vaas vol natuur
op het punt van ontluiken
maakt een stilleven
Dirry de Boer